

ik neem afscheid van een indisch kind anak ... doerak ... **monyet**

als ik naar mn familie kijk ... dan zie ik mn broer

als ik naar **nicky** kijk ... hoor ik haar zeggen ... een paar dagen geleden ... in alle nuchterheid: **het is zoals het is**

en dan hoor ik **ron** ...

hij sprak als mijn **vader**

ambtelijke en theatrale taal

hij leek op mn vader

fier en recht op ... en n bos haar de mijne zijn pleijte en streng

hij kookte als mijn **moeder** ...

authentiek en ... heel veel

hij leek op mn moeder

vastberaden, stil, kritisch en streng

mn broer als **vader**

waarschijnlijk ongeduldig en streng

mn broer als **opa**

helemaal niet streng ... veel milder en heel wat geduldiger ...

mn broer als **oom**

uitgebreide verhalen en plagerijen

rare verhalen en plagerijen ...

mijn nichtje zei ooit: niet naar hem luisteren hoor, hij verzint maar wat

mn broer als **broer**

ik mocht hem sussen

mn broer als **neef**

regelde en organiseerde van alles ... joviaal en graag gezien .. "toffe gast" zei neef Bob

mn broer als **nicht** ...

verkleedde zich, jaren geleden, wel ns als playback-zangeres ...

mn broer als **viend** ...

hartelijk, gastvrij, organiserend en ... degelijke afspraken ...

mn broer als **indo**

veelvuldig bezoeker van pasarmalams en indofeestjes ...

en natuurlijk zijn geboorteland ... telkens op zoek naar zijn roots ..

als stamboomgraver zelfs mijn geboorteakte gevonden en meegenomen....

mn broer als **monyet artiss**

voor elke gelegenheid zelfgemaakte wenskaarten ... en feestelijke filmpjes ...

mn broer als **mens**:

- hij had 2 smiley's: een brede, open, oor tot oor, horizontale glimlach ... en een diepe, bedenkelijke, verticale glimlach ..

- hij leefde in 2 werelden : horizontaal en verticaal .. daar tussen in klampte hij zich vast ... om te overleven

- hij sprak wat op zijn tong lag en dat smaakte niet altijd even lekker

ik heb van mn broer gehouden ... ik heb hem vervloekt ...

ik heb vreselijk met hem zitten lachen ... en ik heb om hem gehuild ..

ik heb met hem gevochten ... en ik heb met hem gedanst ...

als ik naar mn familie kijk ... dan voel ik mn broer ...

als dichter ben je dichterbij ...

we zijn in de herfst van ons leven
bladeren verlaten onze twijgen
verouderde takken breken af
onze stammen ontsproten uit de wortels
van onze verre naaste voorouders ...
een massieve stamboom met verstrengeling

als alle bomen om je heen wegvallen
als je zonder bomen geen bos meer ziet
als de jonge stammetjes geen kans meer krijgen
als het verleden geen heden meer biedt
laat ons dan dichterbij elkaar komen

laat ons luisteren naar elkaars geritsel
laat ons leunen op elkaars kracht
laat ons voeden met elkaars wijsheid
laat ons hoeden voor elkaars smart
laat ons..... ons zijn...

als ik naar mn familie kijk ... dan zoek ik mn broer ...